

## Hørings svar fra skolebestyrelsen på Lykkesgårds skolen om *Strategi for Børn og Unge - Handicap, psykiatri og udsatte*

### **MENNESKET FØR HANDICAPPET**

Hvis vi kigger på mennesket først, så bliver indsatsen/handlingen først sat i gang når man konstaterer en negativ udvikling, og så har man mistet værdifuld indlæring/udvikling. Hvis omgivelserne i lighed med forældrene erkender barnets handicap og sætter ind med en målrettet indsats før handicappet påvirker barnets trivsel/udvikling vil der kunne spares mange ressourcer på længere sigt. Så en tidlig indsats er vigtig.

### **FRA POLITIK TIL STRATEGI TIL HANDLING**

Det er fantastisk, at politikerne vil opsætte mål og succeskriterier – en måde man virkelig kunne få valuta for de mange penge der bruges, var at spørge brugerne/ forældrene om den tilfredshedsoplevelse de har af de forskellige tilbud/indsatser.

Det må være vigtigt at bruge den økonomi der er til rådighed rigtigt – så vi prøver at hæve tilfredsheden de steder hvor det mærkes mest. (Eks. at øge tilfredsheden fra 60 til 80 % i et område må være bedre end at gå fra 91 til 98 % i et andet område). Dette arbejde må dog ikke sluge for meget af de nære professionelle voksnes tid med børnene. Så dialogen med brugere er vigtig.

### **FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS**

*Styrkelse af sagsbehandlingen ved implementering af nogle af perspektiverne fra "Den Svenske model".* Kunne vi få tidsfrister på sagsbehandlingstiden (evt. som mål / succeskriterier), ville vi sikre den tidlige indsats.

### **SOCIALE RELATIONER**

Hvordan forestiller man sig, at der skal knyttes bro og bånd til lokalsamfundet, når der ingen kontakt er til lokalsamfundet, skolen og de fleste fritidsaktiviteter foregår ikke lokalt – med mindre at man tænker Varde by ind som lokalområde for alle kommunens indbyggere.

Det er dejligt, at der er visioner for børnenes fritid, men de kan ofte have vanskeligt ved at rumme mere end deres skolegang og familieliv.

Man lægger en del ansvar over til frivillige - frivillige er et ekstra gode, der bør komme borgerne til gode. Kommunen bør stå inde for, at det er folk med specialviden, der har ansvar for de forskellige aktiviteter, der planlægges. De frivillige gør et flot stykke arbejde, men nogen gange vil frivillige opleve, at udfordringerne med handicappede overstiger deres formåen og så skal det for alle parter skyld være muligt at trække sig, uden at det forringer udfoldelsesmulighederne for de handicappede. Man skal være meget påpasselig med at inddrage/læne sig for meget op af frivillige. Så der skal være balance i frivillighed og lønnede fritidsinitiativer.